

Uitnodiging voor alle burens van de Kenyattastraat.



SOEPAVOND

Kom kennis maken met het Ik Woon In Tanthof Team.

Dinsdag 15 november kunt u in het **Slakkenhuis**, Kenyattastraat 4, een kop zelfgemaakte soep komen eten, om kennis te maken met Ik Woon In Tanthof.

In eerste instantie is het Slakkenhuis een ‘kantoortje’ van waaruit we diverse deelprojecten van IkWoonInTanhof ontwikkelen, samen met buurtbewoners. U kunt het dus zien als een inlooppunt voor bewoners die mee willen denken over wat er mogelijk is in hun wijk aan kunst.

Maar ook zullen er verschillende bijeenkomsten en workshops gegeven worden in het Slakkenhuis.

De eerste activiteit vindt 22 november plaats, als Sinterklaas bij ons ruggespraak heeft met opa’s en oma’s over de enorme verlanglijstjes die de jeugd dit jaar weer naar hem gestuurd heeft. Fotograaf Hannah Anthonysz zal hiervan prachtige portretten maken.

Locatie Slakkenhuis, Kenyattastraat 4

Datum: dinsdag 15 november 2005

Tijd: van 17.00 uur tot 19.00 uur

wij hopen u allen te mogen begroeten..

het Ik Woon In Tanthof Team



Marlene
productie



Nathalie
coördinatie



Tonny
kunstenaar



Hessam
vrijwilliger