

Nieuwsbrief 4 18 april 2006

De laatste sprint in projecten en werken aan implementatie in de wijk.



Tasjeslijn door Tanthof.

In samenwerking met basisscholen, scouts, buurtbewoners, winkeliers, buurthuis De Boerderij, verhuisbedrijf Van Buuren, glazenwasserij Den Hartog.



Tja, we rennen ons rot met al die tasjes, meten afstanden, meten nog eens, delen lantaarnpalen door hoeveelheden draad en tellen dat weer bij elkaar op, want het moet wel een beetje kloppen, wil je daadwerkelijk 1600 opgepimpte tasjes een beetje knap aan een waslijn van 2 kilometer hebben hangen.

Scouts zweren hun eed en klimmen daarna dapper in bomen om hulplijnen aan te leggen. De Mastworp of de dubbele Flikflak, de termen vliegen om mijn oren en ik denk aan de tijd dat ik zelf klein kabouterwelpje was, en in mijn achterhoofd zingt "onze totem is een Pannestoel, een rode vliegenzwam" de enige paddestoelen die ik kende als kind waren de in plakjes gesneden champignons uit blik in het kerstpakket. De scouting heeft nog dezelfde magische uitstraling op mij als toen ik klein was.



De ansichtkaarten van Mijn Tanthof in Kaart

In eerste instantie een project voor de basisscholen, maar juist door er nu ook het jongerenproject Klik aan vast te koppelen ontstaat er een breed scala aan routes door de wijk op geheel eigen wijze.

Sommige wegen zijn heel abstract en recht uit het hart, andere routes gaan langs zonnebanken



en water. De routes gaan veelal door het groen, sluiproutes met de fiets worden ook aangegeven en men fantaseert over tuinen met palmbomen, het wordt tijd voor een beetje zon!

De opkomst van de nachtelijke bollenguerrilla

Heeft ook dat beetje zon hard nodig gehad, alles schiet nu de grond uit.

Soms in een complete metamorfose, een smiley is een fleurig bloembedje geworden met wollige omtrekken, een ferme pijl met lange staart blijkt als een slang te kronkelen langs het pad. Maar de 3 cirkels die in elkaar haken zijn wonderwel strak opgekomen.

En dan te bedenken dat het volgend jaar alleen nog maar meer wordt!

Helaas zijn enkele iconen nu gesneuveld door de zware metalen platen die erop hebben gelegen omdat er gebaggerd werd in de sloten. Het leven is soms zwaar voor een opkomend bolletje.

Het klikproject

Twee plekken in Tanthof uitkiezen waar je wat mee hebt, en hoe je van de ene plek naar de andere gaat. En alles wat je onderweg tegenkomt, meemaakt, ruikt, hoort, voelt, proeft.

Dat deden 7 jongens en 3 meiden 5 maandagavonden lang. En met verrassende resultaten. Soms erg persoonlijk, soms erg grappig, maar altijd wel helemaal kloppend bij het karakter van de maker!

Heel direct werd er gewerkt, met veel geëxperimenteer. Dat was juist goed, ga maar eens kijken hoe verf werkt.

Veel jongeren kennen Bob Ross, de afro-krullebol uit de jaren 70 met zijn hypnotische landschapsschildercursussen. A little dash of phtalo-blue, a small branch over here, and look, there comes the waterfall! Dat willen ze allemaal!





die opkomen als je bezig bent met de routes die je dagelijks aflegt.

Een heel groot paneel hebben we gezamenlijk gemaakt, de laatste keer dat we bij elkaar kwamen. Als een spin in het midden van een web staat daar de Border, en vanuit Oost en West lopen de lijnen ernaartoe. Het zal een plek krijgen in de Nieuwbouw die van start gaat in mei.

10 Kids met een vlekje hier en daar gingen redelijk opgewekt na afloop van de maandagavonden weer naar huis. We hebben keihard gewerkt en ik ben er erg trots op!



Workshops pimpasollen

In voorbereiding op de grote finale van het project op 13 mei

Pimp je parasolletje op! Thema: Lentekriebels

Maak hem nog mooier en Lenteklaar

Met het hele gezin! Of solo!

Voor de mensen die daar graag wat creatieve begeleiding bij willen worden er workshops gegeven in buurthuis De Boerderij. Waarbij een stukje theorie over abstract/figuratief schilderen en de Geschiedenis van de Parasol! Voor de mensen die echt een kunststukje willen maken is er de mogelijkheid 4 middagen te

komen. Voor de snelle bewoners met weinig tijd kan een middag voldoende zijn.

De deelnemers kunnen na de tentoonstelling hun eigen parasol aan de buurt schenken of mee naar huis nemen ter herinnering aan dit unieke project.

Jongerenproject pimpasollen

Ook de jongeren worden uitgedaagd in één avond 10 parasols op te pimpen, samen met de kunstenaars van IKWOONINTANTHOF in jongeren centrum de Border

Thema: TRIBAL!

De parasols worden daarna aan de wijk geschonken en ingezet bij de paintballtoernooien. Want het is best cool onder zo'n Pimpasol!

De Finale, optocht en tentoonstelling



Heel Tanthof wordt opgeroepen voor de GROTE Parasollen Tentoonstelling op 13 mei, We prikken de pimasols in het Bikoplein voor een grote openbare tentoonstelling, en dragen ze daarna in een feestelijke muziekoftocht naar de Dashof, waar ze ook te bewonderen zijn. Zo verplaatsen wij de Tentoonstelling van West naar Oost.



Ook is er de onthulling van een kunstwerk dat basisschoolkinderen met studenten van In-Holland samen uitgevoerd hebben, in winkelcentrum het Dashof, en zal er die dag veel muziek zijn, uit alle windstreken.

De dag wordt geopend door junior-trommelaars van de Brede School met een conga-compositie.

Tanthof met zoveel jongeren en ouderen, soms botst dat hevig.

Er zijn nogal wat bewoners die daarom de handen ineen willen slaan om met positieve acties deze botsingen om te zetten in ontmoetingen.

Een golf van vele opbouwende brainstormvergaderingen zwelde aan de afgelopen maanden. Waarbij IKWOONINTANTHOF aanwezig was om te laten zien hoe zij dat soort ontmoetingen omzetten in kunstprojecten en waarbij bewoners aangaven dergelijke voorbeelden zelf ook te willen oppakken. (hangjeugd maakt paasstukjes voor moeder!)

Dit resulteert in een voortgang van de ideeën van het project. De bewoners geven aan de naam IKWOONINTANTHOF te willen adopteren voor hun activiteiten, als het project van Kunst in de wijken afgelopen is!

